



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1088

20.01.2024 (135)

Michael Kühnen

Den anden revolution Bind I: Tro og kamp

Del 1

**FORORD
af Christian Worch**

Jeg mødte Michael Kühnen i sommeren 1977 under en gadekamp med kollektivet. Allerede ved dette første møde, som blev kort på grund af omstændighederne, gjorde han og kammeraterne i fritidsklubben Hansa, som han ledede, det bedst mulige indtryk på mig. Det varede kun kort tid, før jeg forlod NPD og stillede mig til rådighed for Michael Kühnen som medlem af det nye parti, han var ved at planlægge.

I efteråret 1977 blev **AKTIONSFRONT NATIONALER SOZIALISTEN** grundlagt af Michael Kühnen. I løbet af få måneder blev vi kendt uden for Vesttysklands grænser. Michael Kühnens program og konceptet med en åben og provokerende optræden viste sig at være fremragende. Vi var kun en lille gruppe unge og selvopofrende idealister uden opbakning, forbindelser, indflydelse og økonomisk støtte. Men vi lod os ikke afskrække, og vi fik succes. For første gang blev vores fjender tvunget til at notere sig eksistensen af organiserede og for det meste unge nationalsocialister.

Som Michael Kühnens stedfortræder var jeg til stede ved stort set alle aktionerne. Desuden arbejdede jeg tæt sammen med ham om alle organisatoriske spørgsmål. I løbet af denne tid lærte jeg ham at kende og værdsætte som person, som kammerat og som politisk leder.

Ingen kunne konkurrere med ham:

Med sit fulde engagement og vilje til at ofre sig, med sin politiske vision, sin taktiske og strategiske sans. Men frem for alt med en karisma, der tiltrak de fleste unge aktivister. Han er en bredt uddannet mand, beslutsom, ihærdig og modig, en fremragende taler og organisator. Han er en mand, der ikke påberåbte sig lederskabet af egoisme eller indbildskhed, men fik det pålagt af sine kammerater og accepterede det, fordi vi ved, ligesom han selv, at han var og er den bedste mand til det.

Efter hans arrestation i sommeren 1978 var jeg i stand til at lede SNE i yderligere halvandet år, indtil jeg selv blev arresteret. Under vores fængsling ændrede det politiske klima sig. Forfølgelsen blev stærkere, og som følge heraf blev mange grupper opløst. Men det åndelige klima, især de unges vilje til at stå op for den gamle og alligevel evigt nye idé, blev bedre. Det var, som om skæbnen tog en puster:

At vente på Michael Kühnens udgivelse.

I december 1982 var tiden inde, og fra da af gik tingene fra styrke til styrke. Frankfurt-appellen og foreningen med NATIONALSOCIALISTERNE fulgte. Dette blev efterfulgt af sensationelle offentlige møder, som endda blev rapporteret bredt i udlandet. Det blev efterfulgt af en forening af alle væsentlige nationalsocialistiske kræfter i en samlet organisation. Fra marts og frem kunne jeg også deltage aktivt i dette igen. Som en mand fra Michael Kühnens umiddelbare miljø ved jeg udmærket, hvor vanskeligt vores arbejde var. Der var mangel på køretøjer, trykpresser og andet teknisk udstyr, mødesteder og forbindelser. Statslig forfølgelse vekslede med terror fra kommunen. Alene i de første seks måneder af 1983 var der i alt tre angreb på Michael Kühnen. Og den konstante mangel på penge var særligt deprimerende. Mere end én gang kørte vi til en demonstration og vidste ikke engang, om der ville være benzin nok til hjemturen.

Men alle disse problemer kunne ikke tage modet fra Michael Kühnen. De styrkede ham kun i hans beslutsomhed og engagement. Han var den drivende kraft, den motor, der ansporede kammeraterne til stadig nye aktioner og førte dem til succes.

Selvom vi ifølge officielle oplysninger fra forfatningsbeskyttelsesmyndigheden

ikke havde mere end 270 medlemmer, blev ANS/NA og alle dens underorganisationer forbudt den 7. december 1983. Men for første gang i den vesttyske delstat Forbundsrepublikken Tysklands historie var et forbud mod organisationer ineffektivt. Michael Kühnen fortalte selv kammerater og repræsentanter for pressen på dagen for forbuddet:

"Vi er bandlyst. Og hvad så? Sieg Heil!"

Det fællesskab, der var blevet skabt gennem et års kamp og opofrelse, kunne ikke bare forbydes. Organisationer kan opløses, men de mennesker, der kæmpede for dem, består. Og den fantastiske følelse af at have arbejdet for en fælles sag under et fælles lederskab, den forblev også.

Allerede efter et par måneder måtte ledende vesttyske politikere erkende, at de havde ramt plet med forbuddet. Reaktionen var øget statsterror mod Michael Kühnen. Der blev igen indledt undersøgelser mod ham, han blev slæbt for retten, arresteret af politiet ved enhver mulig lejlighed under de mest usandsynlige påskud. Vi vidste, at det ikke ville vare længe, før Michael Kühnen igen ville forsvinde bag tremmerne og murene i et demokratisk meningsfængsel. Det vidste han også, han var forberedt på det og klar til det. De organiserede tyske nationalsocialister står urokkeligt bag Michael Kühnen. Alene dette beviser den karismatiske aura, som Michael Kühnen har, og i hvor høj grad han nyder sine tilhængeres tillid. Der er ingen tvivl om, at det vil forblive sådan. Michael Kühnen er blevet partihistorie i sin levetid. Og selv hvis han skulle blive revet væk fra os i dag, ville hans navn forblive udødeligt, så længe der er nationalsocialister i Tyskland, med andre ord: **så længe der er et Tyskland.**

Om bogen:

DEN ANDEN REVOLUTION blev skrevet i fængslet og smuglet ud illegalt. Den første udgivelse skulle være i kammerat Thies Christophersens **KRITIK VERLAG**. Men før det kunne ske, greb det politiske politi ind. Manuskriptet blev konfiskeret, og Thies Christophersen og Michael Kühnen blev anklaget. Selvom dommen blev omstødt, fordi bogen ikke var trykt, var det første gang i vesttysk retshistorie, at en domstol forsøgte at dømme mænd, der endnu ikke havde trykt en bog, men som ønskede at trykke og distribuere den. Det er i sig selv et bevis på, hvor eksplosiv **DEN ANDEN REVOLUTION** er for magthaverne i Vesttyskland.

Det lykkedes os at skaffe en kopi af manuskriptet på eventyrlig vis. Fotokopier af manuskriptet blev i nogen tid distribueret under jorden, så i det mindste en kopi af manuskriptet ville være bevaret, selv i tilfælde af en omfattende politiaktion. **DEN ANDEN REVOLUTION** er et fundamentalt værk, en teori, som også er et perspektiv. Det forklarer ikke kun, hvorfor og hvordan vi kæmper, men frem for

alt med hvilket endeligt mål. Det er et program, en omfattende guide til, hvordan nationalsocialismen kan realiseres i denne tid og i dette land, mod alle odds. Og samtidig er denne bog en krigserklæring mod både klassiske og nye fjender af bevægelsen, en bekendelse af den revolutionære karakter af vores idé.

Det afgørende ved denne bog er ikke kun den fremsynethed, den udtrykker, den fælles overbevisning. Mindst lige så vigtigt er det, at det er en bog, der er let at læse. I modsætning til de nationale skribenters lange forklaringer taler Michael Kühnen sit folks sprog, og han skriver, som han taler. Det er en bog, man kan forstå, selv uden at have gået på universitet eller gymnasium. Det er en bog, som ethvert medlem af folket om muligt bør kende og frem for alt være opmærksom på. Det er en revolutionær bog, og dens udbredelse er et vigtigt skridt i retning af den nationale og socialistiske revolutions store mål, fornyelsen af folket og ideen.

INTRODUKTION

Jeg er nationalsocialist.

Jeg er en fighter - ikke en stor taler. Og bestemt ikke en forfatter.

Jeg er 23 år gammel - ikke en alder for erindringer eller politiske filosofier.

Jeg er i meningsfængsel - jeg mangler bøger og dokumenter til at understøtte mine bemærkninger.

Dette skrift vil blive undertrykt - den borgerlige verdens syn på de såkaldte "nynazister" er for indgroet. Hjerneløse bøller, politiske rockere, psykopatiske afkom af gaskammerpartiet, det er, hvad vi skal være i vores fjenders øjne, det er, hvordan systempressens roterende synagoger - fra Jüdische Allgemeine til Arbeiterkampf, fra Springer til UZ og fra Vorwärts til National-Zeitung - ønsker at vise os for folket. At bevise, at vi er anderledes, er en af opgaverne i denne bog.

Jeg skriver denne bog som kæmper, som praktiker, som grundlægger og leder af en ung front, som jeg har noget at sige til - ikke som en teoretisk vindbøjtel! Mit sprog er ikke blegt ordkløveri, men blodig tro, som jeg er fængslet for. Jeg er ikke upartisk, ikke objektiv, og det vil jeg heller ikke være, for det er dette folks fremtid, der står på spil, et folk, der er en af de største og modigste racer i verdenshistorien, og som nu er gået i hundene på en sådan måde, at man knuger hjertet sammen.

Denne bog vil anklage og fordømme, give udtryk og form til mine unge kammeraters vilde had, men også tegne et nyt og bedre Tyskland, hvor tyskerne igen er sig selv: frie, stolte, lykkelige og forenede i **DET FJERDE RIGE!**

Der er ikke så meget at sige om mig selv. Jeg blev født den 21. juni 1955 i Bonn-Beuel - ti år efter det stortyske riges sammenbrud. Jeg er det eneste barn i en middelklassefamilie, som er fuldstændig forfærdet over deres afkoms aktiviteter. Jeg har været interesseret i politik siden min tidligste ungdom og har haft en ret begivenhedsrig politisk tid, siden jeg var 14 år:

Jeg var tilhænger af NPD, som dog var for moderat for mig fra starten, og blev den første og sandsynligvis eneste nationaldemokratiske studentertalsmand i Bonn. Jeg var en lille aktivist i Aktion WIDERSTAND, hvis salut vi stadig bruger i dag. I et kort historisk øjeblik var W'et enhedssymbolet for alle nationale kræfter i Forbundsrepublikken. Aktion WIDERSTANDs fiasko blev den anden tragedie for den nationale bevægelse på kun fem år, efter NPD's mislykkede forsøg på at springe 5%-spærregrensen. Det mislykkedes på grund af de såkaldt "nationale" reaktionæres feje filistinisme og - som vi ved i dag - på grund af forræderiet fra frimurere og zionistiske tjenere, der har indlejret sig i den nationale lejr. Uden nogensinde at ændre min overbevisning meldte jeg mig samtidig ind i Junge Union af taktiske grunde, men brød med den efter et par uger, forfærdet over den eksklusive karriere hos CDU-juniorene, der var blevet gamle i en tidlig alder.

Efter 1973 syntes der for første gang at komme bevægelse på den nationale scene. En gruppe unge, handlekraftige patrioter - måske 400 i begyndelsen - havde forladt det borgerlige NPD og stiftet Aktion NEUE RECHTE (ANR), som voksede eksplosivt. Her mødte vi drenge for første gang rigtige nationalsocialister, som ikke lagde skjul på deres overbevisning. Jeg var nok den første, der uddelte ANR-flyveblade i mit område, Rhein-Sieg-distriktet. Men ANR's hurtige vækst viste sig at være mere en forbandelse end en velsignelse. Sekterister dukkede op, splittelsestilhængerne stak hovedet frem, og ANR gik i opløsning!

Alt faldt fra hinanden for mig! Nu vidste jeg, hvad jeg skulle mene om borgerligt-demokratiske og nationale filistre. Jeg var kun 18 år gammel og havde allerede været igennem fire grupper:

JN, NPD's ungdomsorganisation, derefter Junge Union, Aktion W og til sidst Aktion NEUE RECHTE. På det tidspunkt betragtede jeg mig selv som fascist, var en fanatisk beundrer af Benito Mussolini, hvis kamp for magten jeg altid genlevede med varme hjerter!

Det, der adskilte mig fra nationalsocialismen dengang, var det, der adskiller alle dem, der tror på sejrherrenes propagandaløgne:

Jeg forstod ikke, hvad nationalsocialisterne havde imod jøder. Jeg begik en sidste politisk fejl, før jeg først trak mig ud af politik som 19-årig og meldte mig

frivilligt til Bundeswehr:

Den overbeviste fascist Michael Kühnen begyndte en flirt med den nationalsocialistiske kommunisme i det nye (maoistiske) KPD af ren og skær forvirring! Denne tid var også kort, men den lærte mig at erkende, at der også findes unge idealister på venstrefløjen, og at de fleste af dem vil det bedste. Siden da har mit had været til det liberal-kapitalistiske system, der sætter dette folks bedste sønner op mod hinanden for at redde sig selv, og til bolsjevismens forbrydersystem, men ikke til den simple, vildledte frontkæmper med det andet feltpostnummer - ham med hammeren og seglet. Hvor ville dette korrupte system ikke begynde at skælve, hvis de mægtige revolutionære strømninger fra højre og venstre bare et øjeblik forenede sig, og besættelsestjenerne i Bonn, disse udenlandske interessers håndlangere, blev fejet ned i afgrunden!

Fra 1.7. 1974 til 1.9. 1977 var jeg frivillig i det tyske forsvar, hvor min sidste rang var løjtnant. På de forskellige uddannelseskurser fik jeg næsten uden undtagelse gode evalueringer. Jeg holdt mig væk fra politik i næsten to år, selv om mit temperament nogle gange truede med at tage overhånd. Først med grundlæggelsen af Aktionsgemeinschaft VIERTE PARTEI (AVP) så jeg igen en politisk mulighed og deltog fra starten i organiseringen af dette nye højrefløjsparti, som havde et millionbudget til rådighed til forbundsvalgvalget i 1976. I Hamborg var situationen særlig gunstig, fordi vi havde en "sort-hvid-rød" delstatsforening. Fra begyndelsen var der mindst fire højreorienterede i AVP's delstatsbestyrelse i Hamborg, to af dem nationalsocialister! Jeg var medlem af denne bestyrelse fra stiftelsen og frem til det mislykkede valgkandidatur, først som assessor og til sidst som vice-delstatsformand og udpeget kandidat til Forbundsdagen.

Men under dette engagement lærte jeg Wolf-Dieter Eckart at kende, en civilingeniør på omkring 35 år på det tidspunkt og leder af "NSDAP's venner". Eckart er "den" nationalsocialistiske pioner. Allerede i 1967/68 begyndte han det forberedende arbejde til stiftelsen af Forbundet af Tyske Nationalsocialister (BDNS), som blev forbudt i 1969. Denne mand styrkede min overbevisning om, at jeg var på rette vej. Hvor jeg indtil da havde kunnet sige: "*Til højre for mig er der kun muren*", gælder i dag sætningen: "*Jeg er muren!*".

Hamborg er en højborg for nationalsocialister af den nye generation. Siden slutningen af 1960'erne har de statslige beskyttelsesmyndigheder registreret eksistensen af en "regionalt betydningsfuld NS-gruppe". Under skiftende ledelse og med stadig nye navne søgte nationalsocialisterne en levedygtig, lovlig vej ud af det gamle reaktionære højres ghetto. Først med JN, så i Standarte 17. Juni og til sidst som Freizeitverein Hansa, forløberen for Aktionsfront Nationaler Sozialisten. I NSDAP/AO, Gau Hamburg, har unge og gamle nationalsocialister også kæmpet for ophævelsen af NS-forbuddet siden 1971.

Så der var gode forudsætninger, da jeg den 8. maj 1977 med støtte fra to kammerater organiserede fritidsklubben Hansa for at give nationalsocialismen i Hamborg nyt momentum og en ny strategi. Vejen ud af anonymiteten og ind i folket begyndte. Med stadig nye ideer blev statsikkerheden provokeret, pressen blev tvunget til at rapportere, og folket lærte endelig: **VI ER TILBAGE!**

Det har været en hård rejse, brolagt med anholdelser og efterforskninger, tab af job og hjem. Terroren tog til, systemet kæmpede imod. Fra januar til juli 1978 blev jeg arresteret 18 gange, den sidste gang blev jeg varetægtsfængslet. Og alligevel begik jeg ikke en forbrydelse :

Jeg elsker mit folk, tilbeder Adolf Hitler og siger min mening - det er derfor, jeg går gennem demokraternes fængsler!

Men jeg tager ikke af sted alene. Bag mig og de andre ledere af nationale og socialistiske kampenheder er der allerede hundredvis af unge kammerater, som ikke viger tilbage for nogen risiko, som er klar til at ofre deres fremtid, deres ungdom, selv deres liv for deres folk, hvis det er nødvendigt! Først kom de 18-20-årige, og nu er det de 14-16-årige, der tager vores faner op. Og der kommer flere til hver dag. Snart vil der være tusinder:

Hagekorset og de jødiske beskyttelsesparagraffer vil falde, og det nationalsocialistiske tyske arbejderparti vil igen holde vores folks skæbne i sine hænder! For denne dag lever vi, for denne dag kæmper vi, for denne dag dør vi! Vi unge patrioter, både ledere og tilhængere, ønsker ikke at være andet end tjenere for et kommende NSDAP, som allerede kæmper under jorden og en dag igen vil gribe ind i historien!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGABORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (137)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligt filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reason are non-White immigration, culture dilution, and re-orienting.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerdard Lank



NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!